

De kermis

Elk jaar in augustus komt de kermis bij ons in de stad. Op de plaats achter het grote parkeerterrein komt een bonte verzameling van attracties te staan.

Maandag is de vaste aankomstdag van alle deelnemers aan de kermis. Eigenlijk begint het feest dan al een beetje.

Mijn buurjongen Michael en ik assisteren altijd bij het opzetten van de kramen en de attracties. Dat is het ideale vakantiebaantje. We verdienen er bovendien veel kermismuntjes mee. Daarmee kunnen we gratis in de attracties!

Na twee dagen sjouwen, technisch ploeteren en monteren is het dan zover. De kermis begint!

Van woensdag tot en met zaterdag komen mensen en kinderen van allerlei leeftijden vertier zoeken. Voor elke categorie is er geschikt amusement. Voor kleine kinderen is er touwtje trekken, de draaimolen, de kraam met plastic eendjes en het spookhuisje.

Voor grote kinderen en volwassenen zijn er stoere attracties, zoals onder andere de Hully Gully, het gigantische reuzenrad, de botsautootjes en de schiettent.

Ik ben een enthousiaste bezoeker van de botsautootjes, net als Michael. Het meest genieten we toch van de magische sfeer met neonlichten en swingende muziek .

De kermis blijft altijd populair!