

## Rennen

Henk en Bram zijn buiten op het veld.  
Ze zijn vrienden van elkaar.  
Voetbal vinden ze erg leuk.  
Maar de bal is lek.

Wat gaan we nu doen? vraagt Bram.  
Henk denkt diep na.  
We rennen om de boom.  
Dan rennen we heel hard.  
Wel vijf rondjes.....

Dat is een goed plan, zegt Henk.  
Ik doe met je mee!  
En een, twee, drie.....daar gaan ze.

Ze rennen en rennen.  
Wat gaan ze hard!  
Maar wat gebeurt er nu?  
Henk valt op de grond.  
Bram valt over hem heen.

Au! roepen ze beiden.  
Maar ze huilen niet, hoor.  
Welnee!  
Ze kijken naar elkaar en ze lachen.  
Dan gaan ze naar huis om iets te drinken.